

EEFJE VOOGD-SCHOT (36): 'De tijd vanaf mijn dertigste is voor mij de mooiste: alles krijgt een vaste plaats, onzekerheden verdwijnen. Als twintiger dacht ik toch vaak: zit m'n haar wel goed. Nu heb ik niet meer zoveel twijfels over of wat ik zeg of doe wel goed is. Ik ben heel sportief, ik heb zelfs ooit in de Nederlandse jeugdkampioenschappen getennist, en die sport heeft me gevormd; ik ben er strijdbaar van geworden. Een individualist en perfectionist, ook. Nu ben ik beëdigd makelaar/taxateur. Twintig jaar geleden ben ik zonder diploma van school afgegaan en als telefoniste bij een Amsterdams makelaarskantoor begonnen. Mijn man was daar stagiair, kwam zelf uit een makelaarsfamilie. We werken beiden op ons familiebedrijf, een makelaarskantoor dat al meer dan 105 jaar bestaat. We hebben zelfs nog zijn vader aan mijn moeder gekoppeld en werken nu als vier makelaars in hetzelfde bedrijf. En mijn dochter van zeven begint óók al over huisjes! Dus dit werk speelt wel een grote rol in ons leven. We delen de zorgtaken voor onze dochter zoveel mogelijk, samen met een geweldige hulp die er altijd voor haar kan zijn. Wat het moederschap me wel geleerd heeft: de wereld kan vergaan, maar zij is het allerbelangrijkste. **Een tweede kind? Beslist niet.** We hebben nu een harmonieus bestaan. We reizen graag, dat doen we gemakkelijk met z'n drietjes. Ik denk nog wel eens na over een andere bezigheid of een hobby erbij. Iets totaal anders op zakelijk vlak. Of misschien zou ik wel willen schrijven, ooit. Mijn zakelijke belevenissen of zo.'



36